

# Stranden & Badmodet



Redan vid sekelskiftet 1900 började havsbad bli populärt bland stadsbefolkningen. De bofasta hyrde ut sina hem över sommaren och flyttade in i ett uthus istället. Det blev reda pengar i kassan och det kunde behövas för det var knapert med inkomster.

Baddräkten var heltäckande och med en del rysch och pysch för damernas del. Herrarnas dräkt var av typen »brottatrikå«. Under mellankrigstiden blev badmodet lite enklare, bara ben och armar var ok. Badmössan får vi inte glömma, den hängde med i olika former långt in på 70-talet. Numera är det väl mest tävlingssimmare som ikläder sig detta lustiga plagg.

Även uppe på stranden har modet skiftat. Vid sekelskiftet satt man under parasoll för att inte bli brun. Det var fint att vara ljus i hyn, bara grov- och lantarbetare tillät sig bli solbrända och någon sådan ville stadsbon inte bli tagen för!

På stranden sågs gubbar i svart kostym, väst och hatt sitta tillsammans med damer i blommiga sommarklänningar och flätade solhattar. De mera modemedvetna herrarna hade ljus sommarkostym i linne med kritade smärtingskor. Till detta bar han Panamahatt och spanskrör – alltså fin stråhatt och smal käpp.

Var har alla badkappor tagit vägen? De tycks ha försvunnit så sent som på 1980-talet. Förr hade alla badkappa när man gick ner till stranden, numera är det bara de som ännu har ett inte allt för slitet exemplar kvar som bär dem. Visst minns vi alla badande som stod och krånglade med badbyxor och baddräkt under badkappan, alla vända mot havet. Idag är det inte så noga med nakenheten så det går väl bra utan badkappa.

Bikinin gjorde sig populär under 50-talet. Under 70- och 80-talet halverades den, men på 90-talet plockades överdelen fram igen och sitter nu stadigt med bygel och allt.

*Christian Kindblad*



I seklets början var det sparsamt med badare vid Kämpinge. Då hade ännu hade idén om havsbad spridit sig från det avlägsna Falsterbo. På bilden är från 1920-talet har det dock blivit full fart på badandet.



En stolt student på stranden kunde man träffa i slutet av 1920-talet.  
Idag är det stort ståhej kring studenterna, men redan efter en vecka är mössan glömd och ingen skulle  
värdigheten i behåll kunna gå på stranden med den på huvudet.



På 30-talet blev det fler badhytter, baddräken blev enklare och kroppsnära, men tog dagar att bli riktigt torr.  
Under »Funkisens« tid skulle alla krusiduller och allt bjäfs bort.



Kriget är slut, taggtråd och andra påminnelser om orostiderna är borta. Året är 1946. Fler semesterveckor gav tid åt solande och bad. Det var en tid då allt pekade framåt, föroreningar, miljökriser och annat elakt var ännu inte uppfunnit.



Klädd för en snabbvisit på stranden 1929:  
hatt, vit skjorta med styv krage, så kallad fadermördare, mörk kostym och lackskor utan stumpor.



Badliv vid Kämpinge.

Det är tidigt femtital, men utlandsturismen och charterflyget har ännu inte kommit igång. Däremot har bilandet slagit igenom. Husvagn och sverigsemester är på modet.



På 1960-talet blev det badshorts för herrarna och det gäller ännu även om byxbenen tycks bli längre och längre.  
För damerna blev det blommiga badkläder i snabbtorkande material.